

Verwerkingen



Werkblad Israël maakt een gouden beeld

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Kleurmateriaal in de kleuren groen, geel, rood, blauw, roze en oranje

Vorbereiding:

Maak een blad met de instructies hoe te kleuren, zonder tekst te gebruiken. Dat betekent: maak een vel met daarop alle symbooltjes van de plaat en geef die symbooltjes de kleur die het vakje moet krijgen:

- = groen
- ▲ = geel
- = rood
- ⊕ = blauw
- ◻ = roze
- * = oranje

Werkwijze:

Kleur de plaat in volgens de aanwijzingen.

Oplossing:



Tijdsduur:

15 min.



Gouden kalf

Je hebt nodig:

- Per twee kinderen een closetrolletje
- Voor elk kind vier (houten of gele) wasknijpers
- Knutselpapier in de kleuren geel en/of goud
- Scharen
- Lijm
- Voor elk kind een print van <http://www.sherriallen.com/coloring/images/cow2a.gif> op stevig (evt. geel) papier
- evt. goudkleurige verf OF spuitlijm met gouden glitters
- evt. voor elk kind een stukje touw

Vorbereiding:

Knip de closetrolletjes in de engte doormidden.



Werkwijze:	Beplak het halve closetrolletje met geel of goudkleurig papier. Maak de vier wasknijpers onder het halve closetrolletje vast, op de plek waar je het rolletje doorgeknipt hebt, zodat het rolletje kan staan. De wasknijpers vormen de vier poten van het kalf. Maak aan de achterkant een staart en knutsel aan de voorkant de kop van het kalf. - Knip de kop uit de kleurplaat. Plak die aan de voorkant vast. - Maak de staart van papier of van een stukje touw.
Optie:	Je kunt het geknutselde kalf verven met goud kleurige verf. Of het papier inspuiten met spuitlijm en er gouden glitters over strooien.
Aan het einde:	praat met de kinderen na over het Bijbelverhaal: was het goed dat de Israëlieten een gouden kalf maakten? Nee: dat was verschrikkelijk... Wat zou er eigenlijk mee moeten gebeuren? Kapot maken? Durven de kinderen dat te doen met hun eigen 'gouden kalf'?
Tijdsduur:	15 min.



Watjes blazen

De Israëlieten vinden het te moeilijk om op een onzichtbare God te vertrouwen als Mozes zo lang op de berg blijft. Dan maken ze een gouden kalf en aanbidden dat, maar dat was helemaal niet goed! God is onzichtbaar, maar dat betekent nog niet dat Hij niet bestaat! God is onzichtbaar, net als de wind en Hij bestaat echt.

Je hebt nodig per groepje: - een tafel
- een watje
- voor elk kind een rietje

Speelwijze: Praat met de kinderen: bestaat de wind? Ja, natuurlijk. Hoe weet je dat? Kun je de wind zien? Nee, maar je kunt wel het effect van de wind zien en dus weet je dat de wind bestaat.
Speel dit spel met 'onzichtbare wind'. Kinderen kunnen namelijk zelf ook wind maken, door te blazen.
Verdeel de kinderen rond tafels en geef alle kinderen een rietje om door te blazen (het kan eventueel ook zonder rietje) en leg een watje op tafel.
Het is de bedoeling dat het wattenbolletje niet aan jouw kant van de tafel op de grond valt, dus als het watje jouw kant op komt, probeer je het snel weg te blazen!
Praat daarna samen over de relatie met het verhaal, dat de Israëlieten moeite hadden met een onzichtbare God, maar dat dat niet betekent dat Hij niet bestaat.

Tijdsduur 10 min.



Fotoshoot Wind

Je hebt nodig: - een camera
- een krachtige ventilator, föhn of bladblazer
- evt. memoblaadjes en pennen

Werkwijze: Praat met de kinderen over God: God wil graag dat mensen Hem vertrouwen, ook al is Hij onzichtbaar. Vinden de kinderen het moeilijk dat God onzichtbaar is? Maak dan de vergelijking met de wind. Je kunt de wind niet zien, maar de effecten van de wind wel. Zo is het ook met God.
Gebruik een ventilator of föhn om de haren te laten wapperen en laat ze selfies maken of fotografeer zelf.
Eventueel kun je deze verwerking uit breiden door de kinderen elkaar briefjes te laten schrijven met daarop wat zij van God zien in de ander: 'Ik zie het effect van God op jou aan'.

Tijdsduur: 15 min.

Lees verder op de volgende bladzijde



Puzzelblad Israël maakt een gouden kalf

- Je hebt nodig: - voor elk kind een kopie van werkblad 2
- Teken- en kleurmaterialen
- Oplossing: een kalf op een verhoging.
De kinderen kunnen het kalf vervolgens inkleuren.
- Tijdsduur: 10 min.



Mijn beeld van God

- Je hebt nodig: - Voor elk kind een stuk klei
- Voor elk kind een plastic soepkom of bekertje
- Effen gekleurde (foam)stickers
- Dunne watervaste stiften
- Werkwijze:
Opdracht:
- 1 Zet de soepkom/het bekertje op de kop, dus met de open kant naar beneden. Bedenk woorden die passen bij jouw beeld van God. Schrijf ze op een sticker en plak ze op de zijkant van de soepkom.
 2. Maak van het stuk klei een beeld waarin alles wat God is uitgebeeld wordt. Geef de kinderen een paar minuten, waarin ze een poging mogen wagen. Zeer waarschijnlijk zijn er kinderen die hier geen raad mee weten en dat is nou precies de bedoeling! Leg na een paar minuten het werk stil en vraag aan de kinderen, die niet op gang kwamen hoe dat kwam. Hopelijk hebben ze uit de vertelling al begrepen dat wij God niet in een beeld kunnen en dat ook niet mogen doen.
 3. Bespreek nu de woorden die de kinderen op de stickers hadden geschreven en vergelijk ze met iets tastbaars.
- Voorbeelden:
- Koning! Is God hetzelfde als koning Willem Alexander? Wat kan hij niet wat God wel kan?
 - Liefde! Houden jouw ouders net zoveel van jou als God? Kunnen je ouders je alles vergeven en je eeuwig leven geven?
 - Trouw! God is ALTIJD bij ons en dat blijft Hij ook. Kunnen wij dat ook?
 - Geweten! God weet van alles wat het beste voor ons is en laat ons dat weten door ons geweten. Weet jouw meester of juf ook antwoord op al jouw vragen?
 - Enz.
- Conclusie van het nagesprek: Alles wat wij kunnen, kan God veel beter. Daarom kunnen we God niet afbeelden, want alles wat God is, kan en doet, is altijd meer dan wat wij kunnen bedenken. Als wij een beeld van Hem maken, doen we Hem altijd tekort.
4. Leg je vormeloze blokje klei op de soepkom en schrijf rondom 'Mijn beeld van God is nooit genoeg'.

Tijdsduur: 10 min.



Puzzelblad Groter dan je denkt

- Maak voor elk kind een kopie van werkblad 3.
- Oplossing: - Woordketting: gitaarduo / onderzoeksbureau / uitwedstrijd / deuntje / Engelsen / naaktslak / koala / linksaf.
Uitkomst: door Jezus kun je God leren kennen
Praat met elkaar na over de uitkomst van het puzzelblad.
- Tijdsduur: 10 min.



Vertrouwen op een onzichtbare God

Je hebt nodig: - Het verhaal van werkblad 4

Werkwijze: Denk met de kinderen na over vertrouwen op God, die onzichtbaar is. Vinden ze dat lastig? Zou het voor christenen, in landen waar het verboden is om in Jezus te geloven, makkelijker of moeilijker zijn om op God te vertrouwen? Vertel dat je een verhaal gaat voorlezen, dat een gelovige man uit China, die veel om zijn geloof in de gevangenis gezeten heeft en ook gevlucht is, heeft opgeschreven in een boek over zijn leven. Deze Chinese man heet Bob Fu. Lees het verhaal voor.
Na afloop mogen de kinderen reageren.

Tijdsduur: 10 min.

Israël maakt een gouden beeld

Exodus 32



Israël maakt een gouden kalf

Exodus 32



Groter dan je denkt

(Exodus 32)

De Israëlieten willen een god die je kunt aanraken en daarom maken ze een kalf van goud. Mozes die op de berg met God spreekt en bovendien weken wegblijft, dat is voor hen veel te vaag.

Maar God kun je niet in beelden weergeven. Hij is veel groter, veel groter dan je denkt. Hij is er altijd en Hij is trouw.



Toch kun je God 'zien', maar niet met van een gouden beeld. Hoe dan wel?
Los de puzzel maar op.

Woordketting

Aan de linkerkant van dit blad zie je negen woorden. Ze hebben niets met het bijbelgedeelte te maken hebben, maar ze passen wel in deze woordketting.

De woordketting wordt gemaakt met de letters van 'gouden kalf'. Die letters vormen de eerste en laatste letters van de woorden die je moet invullen.

Tel letters en vakjes en zet de woorden op de goede plek. Kijk ook goed naar de eerste en laatste letter van elk woord.

- linksaf – Engelsen – koala
- gitaarduo – uitwedstrijd
- april – deuntje – naaktslak
- onderzoeksbureau

Alles invuld?

Zet nu de letters in de vakjes met een getal op de goede plek in de balkjes hieronder.

Wat lees je nu?

* 1 2 2 2 3	4 5 6 7 8	9 7 10	4 5
*	12 5 3 5 10	9 5 10 10 5 10	*
11 2 1			

Fragment uit het boek 'Man van de hemelse vrede' van Bob Fu (pagina 337 – 338)

Mensen vragen mij soms hoe ik met alles kon blijven doorgaan zonder verlamd van angst te raken, vooral omdat sommige dingen die ik meemaakte er behoorlijk inhakten. Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden en wel in de vorm van een verhaal dat ik hoorde van een vriend in de provincie Anhui op het Chinese platteland, in de tijd dat ik een 'dubbelagent' was: overdag gaf ik les aan de volgende generatie communistische leiders, en 's avonds en in de weekends onderwees ik voorgangers van clandestiene huisgemeenten op het platteland.

Deze man was naar een werkkamp gestuurd omdat hij huiskringleider was. De eerste dag van zijn gevangenschap werden alle nieuwe gevangenen op een rij gezet en kaalgeschoren door de bewakers. Zijn dochtertje keek huilend toe vanachter de tralies van een ijzeren hek.

'Papa, je hebt helemaal niets verkeerd gedaan!' protesteerde ze. 'Zelfs als je wordt vrijgelaten zullen de mensen je kaalgeknipte hoofd zien en denken dat je een misdadiger bent!'

'Weet je wat er in de Bijbel staat?' vroeg hij zo teder als hij kon. 'Dat alle haren zijn geteld. Er kan er niet één op de grond vallen zonder zijn toestemming.'

Toen ging hij terug in de rij en berustte in zijn lot. Maar toen het zijn beurt was om kaalgeschoren te worden, weigerde het apparaat. Nijdig keek de bewaker de tondeuse na, stelde vast dat alles in orde was, en deed een nieuwe poging. 'Er is iets mis', zei hij tegen de andere bewaker, omdat de tondeuse wéér niet werkte toen hij op het hoofd van mijn vriend werd gezet. De tweede beende boos naar hem toe, zette zijn eigen tondeuse op het haar van mijn vriend en drukte op het knopje. Niets.

De bewakers begonnen te knarsetanden toen beide sets defect bleken en er nog een hele rij gevangenen geschoren moest worden. Uiteindelijk stuurden ze hem weg en snauwden dat er iets niet goed was met het haar van deze man. Terwijl hij wegliep, begon de tondeuse opeens weer te werken. De vader ving de blik van zijn dochter op en knipoogde naar haar. Er was geen haar van zijn hoofd op de grond gevallen.

Auteur: Bob Fu

Titel: Man van de hemelse vrede

Coauteur: Nancy French

© 2014 Uitgeverij Kok

Oorspronkelijke titel: God's Double Agent

Uitgegeven door Baker Books, Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.

© 2013 Bob Fu

Met toestemming van de uitgever opgenomen door Vertel het Maar.

Alle rechten voorbehouden. Niets mag worden veevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

